

Nu kommer Viveca Steen med mer mord i Åre

Det är dags för ett nytt mord i Viveca Stens deckarserie Åremorden. Den 7 oktober släpps *Benådaren*, den femte boken i serien. I den här boken belyser Viveca utsattheten och ensamheten bland samhällets äldre. När en rad mystiska dödsfall drabbar äldre personer i Åretrakten börjar polisen Hanna Ahlander inse att något inte står rätt till.

–Varje bok har ju varit ett ord som inte finns. Det är ofta ett verb som inte finns som substantiv, och så har jag gjort om det. Förra boken hette ju *Vilseledaren* och boken innan hette *Botgöraren*. Den här gången funderade jag jättemycket på, vad är själva kärnan i boken? Det handlade ju på något sätt om att få uppleva nåd. Och då kom det, *benådaren*. Det låter som ett riktigt ord, men det är inte det berättar Viveca.

Förra boken fokuserade på ett antal ungdomar som kommit upp till Åre för att åka skidor. *Benådaren* handlar om helt andra grupper.

–Kärnan här är frågan: vem släpper du in i ditt hem? I grunden handlar boken om att en åldring avlider i en av byarna utanför Åre. Först ser allting bra ut men sen avlider ytterligare en åldring. Man tror gärna att det är naturliga dödsfall när man är så gammal och har så stort hjälpbehov. Men tänk om det inte är det? Tänk om det är så att de som är mest värlösa och utsatta utsatts för något hemskt? Så det handlar mycket om tillit och missbruk av förtroende. Och hur utsatta våra åldringar är i samhället idag. Hur hjälplös man är när man knappt kan svara i telefon själv. Man kommer inte ihåg hur man slår in en pinkod, man låser inte om sig, man har ett så stort hjälpbehov även när det gäller enkla saker som att laga mat, klä på sig eller duscha. Vad händer när någon bestämmer sig för att utnyttja det? Man kan säga att förra boken handlade om sex studenter som tog tåget upp till Åre för att festa. Nu har jag verkligen gått till andra sidan av samhället. Nu handlar det om våra åldringar, det är också ett inlägg i debatten. Hur behandlar vi våra åldringar? Hur länge ska de behöva bo hemma om de inte klarar av det?

Viveca började skriva på bokserien under pandemin och den har blivit en stor succé. Denna bok krävde en annan typ av research än tidigare böcker.

–Jag är djupt tacksam för att det finns så många i Åre som ställer upp och hjälper mig när jag gör research. Den här gången har jag hängt jättemycket med hemtjänsten och pratat med åldringar. Sen har jag även upplevt det här på nära håll. Båda mina föräldrar har gått bort, men de hade hemtjänst båda två fram till att de avled. Min son har också jobbat i hemtjänsten rätt mycket, både som vikarie och på somrarna.

”

Jag är djupt tacksam för att det finns så många i Åre som ställer upp och hjälper mig när jag gör research



Foto: Peter Knutsson

En annan viktig del av alla böckerna i serien är Åre kommun, med sin natur och med alla som bor här.

– Den här gången rör jag mig runt Åre rätt mycket. Jag är ute och nosar i Tännforsen, Lövsta, Storlien och Storvallen. Förra gången var jag nästan bara i Sadeln, den här gången är det mycket att åka runt från Järpen till Handöl. Många olika platser som får besök. En resa jag gjorde sticker ut lite, det var vid Tännforsen. När vi kom och körde stod det plötsligt en älg mitt i vägen. Vi fick stanna och sen kom det en liten älgkalv skuttande också. Det tog jag faktiskt med i boken. Det här att du är iväg tidigt på morgonen, du ska hem till någon och du har fokus på något någon annanstans och så poff säger det, så står det en jättestor älg mitt på vägen! Så man måste ju vara uppmärksam. Tännforsen är ju också väldigt vacker. Även om ämnet för mina böcker ibland kan vara väldigt mörkt så betyder inte det att jag inte älskar att beskriva skönheten i västra Jämtland och naturen. Naturen är alltid med, nästan som den tredje huvudpersonen i mina böcker.

Böckerna har gått extra bra här i Åre kommun så klart, och finns att köpa bland annat i många matbutiker.

–Jag tycker att mina böcker har fått ett otroligt fint mottagande av Åreborna, folk som bor i och utanför Åre, och folk som älskar Åre. Jag är bara djupt

tacksam över att jag har fått låna en så fin plats att skriva om. Jag älskar ju att vara här och vi bor här hela vintern. Folk verkar tycka om det så mycket, även när filminspelningen ägde rum här var det så många som ställde upp och hjälpte till. Alla var så positiva, det var också jätte, jätte, jättekul.

En annan viktig del av bokserien är relationen mellan poliserna Hanna Ahlander och Daniel Lindskog. Samtidigt som mord ska utredas i Benådaren så skaver det i relationen mellan dem, och konflikten fördjupas trots behovet av samarbete. Medan klockan tickar måste de förhindra att ytterligare personer mördas, men då krävs det att de kan hitta tillbaka till varandra. Men upplösningen kring deras relation kanske vi inte ska förvänta oss i just denna bok.

–Jag brukar säga att jag är helt opålitlig. Jag har sagt att det skulle bli en trilogi. Nu släpper jag min femte bok. Så var det med min andra serie Morden i Sandhamn också, först skulle det vara en trilogi och sen sa jag att jag skulle skriva tre till. Sen skrev jag på och så blev det tio. Det går inte att lita på mig i den frågan, ha ha. Vi får se. Jag är fortfarande väldigt nyfiken på hur det ska gå för Hanna och Daniel.

Benådaren släpps den 7 oktober, både som tryckt bok och som ljudbok.